

JAARVERSLAG 2021

In 1882 werd *De Lofstem* opgericht.
Anno 2021 bestonden we 139 jaar, onder de naam *C.O.V. Exultate Deo*.
Ook 2021 was een bijzonder jaar. Het tweede jaar op rij
dat door corona-perikelen gemarkeerd werd.

◆ Exultate Deo & corona

2021 : Wederom een corona-jaar.

M.n. in de eerste helft van het jaar was koorzang uit den boze. De wekelijkse repetities werden vervangen door wekelijkse e-mails. Niet direct om de kwaliteit van de stemmen te waarborgen, maar gewoon om de onderlinge band in stand te houden.

In de loop van het jaar kon een aantal repetities doorgang vinden in aangepaste vorm (kleinere groepjes) of op alternatieve locaties.

Het hele jaar door hielden we de persconferenties, demissionair of niet, nauwlettend in de gaten. Maatregelen werden beurtelings aangescherpt of afgeschaald.

Wel werden we op andere terreinen een stukje wijzer, dankzij ons mail-contact. Zo beleefden we de volgende hoogtepunten:

- Op 19 januari bereikte Joke Albers de eerbiedwaardige leeftijd van 90 jaar.
- Een dag later was Lenie Woertman 40 jaar verbonden aan Exultate Deo.
- Diverse leden bleken diverse hobby's uit te oefenen naast [maar nu i.p.v.] het zingen: van quilten en borduren, en van schilderen tot poppenhuizen bouwen.
- Jopie van Delft en Mieke van der Kaden waren samen 100 jaar getrouwd, maar niet met elkaar.
- En Pien van der Niet en Els Crijnen vierden de komst van een nieuwe kleinzoon.

Ook via ZOOM werd het contact in stand gehouden; daar deden Leo, Nathalie, Pien en Ineke (van der Keur) hun verhaal, terwijl Seth ons een keer trakteerde op live muziek.

Op YouTube gaf Nathalie ons stemvorming d.m.v. filmpjes die viraal gingen.

En verder werden de leden het hele jaar door gepeild via de mail :

- Wanneer en waar wil je de repetities hervatten?
- Ben je al gevaccineerd?
- Heb je bezwaar tegen een digitale ALV?
- Ben je geïnteresseerd in Jamulus?
- Wil je komen naar de seizoen afsluiting?
- Doe je mee met het project Christmas Carols in Voorschoten?

Alle reacties waren welkom bij het bestuur.

◆ Leden

In 2021 hebben 4 leden hun lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen. Tegelijkertijd hebben 4 nieuwe leden zich aangemeld.

Op 31 december 2021 telde Exultate Deo dus wederom 79 vaste leden, (plus 1 projectlid en 2 ereleden).

◆ Donateurs

In 2021 telde Exultate Deo 29 donateurs; een lichte daling t.o.v. vorig jaar.

Het werven van nieuwe donateurs blijft onze aandacht vragen. Gelukkig zijn er ook binnen onze eigen gelederen nog steeds gulle gevers bereid onze vereniging financieel te ondersteunen. Misschien zijn er daarnaast wegen om sponsoren aan te trekken?

Overzicht activiteiten

◆ Wekelijkse repetities en stemvorming

Op 31 augustus konden we eindelijk weer repeteren. Sinds oktober 2020 hadden we niet meer met elkaar gezongen.

Alle maatregelen die de koorleden in acht moesten nemen waren vastgelegd in het *protocol van Exultate Deo*, opgesteld conform de richtlijnen van het RIVM en het Koornetwerk.

Deelname aan de repetities was vrijwillig en op eigen verantwoording.

- o V/a 31 augustus zongen we een 3-tal dinsdagen in de Dorpskerk; op 7 september kregen de dames stemvorming van Nathalie. De heren waren 14 september aan de beurt.
- o Op 21 september keerden we terug naar het Praethuys, waar we in 2 groepen zongen. De 28^e mochten we weer 4-stemmig zingen en werd de koffie buiten geserveerd. Zo konden we in de maand oktober 4 maal repeteren, niet voltallig maar 4-stemmig en voorafgegaan door de stemvorming van Nathalie. Ook op 2 november zongen we nog in het Praethuys. Maar de temperatuur daalde en de anderhalve meter brak ons op.
- o Op 9 november weken we uit naar het ons vertrouwde Kruispunt. We konden er terecht, mits voorzien van QR-code en -ook hier- warme trui. En we luidden onze repetitie in met een vertrouwde loterij. Mondkapjes, vaste plaatsen die niet verlaten mochten worden tijdens de pauze en geen koffie of thee. En dát 3 weken lang. Toen werd er van overheidswege besloten dat er na vijven niet meer gezongen mocht worden.
- o Zo volgde er opnieuw een peiling onder de leden. En weken we uit naar de zaterdag- en vrijdagmiddag in het Bondsgebouw, op 11 en 17 december, dagen waarop we het zonder Nathalie moesten stellen.

Al met al welgeteld 14 repetities anno 2021.

◆ Seizoen afsluiting

Eind juni mocht er weer gezongen worden, maar dan wel buiten. Het bestuur besloot hervatting van de repetities uit te stellen tot augustus, ondanks het feit dat de vaccinatiegraad van ons koor 95% bedroeg (ofwel 100% van de respondenten).

Wel werd er op **6 juli** een seizoen afsluiting georganiseerd, wederom coronaproof: 43 leden meldden zich hiervoor aan.

We moesten wederom gepast afstand gehouden en koffie en thee werden buiten geserveerd.

De koorleden brachten grote hoeveelheden lekkers in en Anneke en Hens trakteerden ons op hun traditionele loterij.

Liesbeth sprak ons toe vanuit haar voorzitterschap en zette Lenie Woertman in de bloemetjes vanwege haar 40-jarig jubileum. Ook Marja van Doorninck kreeg bloemen. Maar dat was een

troostboeket: Marja nam afscheid omdat haar gezondheid haar te veel parten ging spelen. Renate de Vos had eveneens haar lidmaatschap opgezegd om gezondheidsredenen. Zij kon niet naar de seizoen afsluiting komen.

◆ **Hervatting repetities na de zomer**

Op 31 augustus konden we dus weer gaan repeteren, in de Dorpskerk. De laatste repetitie van dit jaar was op 17 december. Dit was tevens de afsluiting van het jaar:

◆ **Afsluiting van het jaar**

Op 17 december werd 2021 afgesloten in het Kruispunt. Sober en efficiënt. Het bestuur had gezorgd voor de gebruikelijke kerstattenties. Kerstpakketten rond het thema muziek voor Leo, Seth en Nathalie. En voor de leden een kerstgroet vergezeld van een pakje zakdoekjes met nootjes. Ter troost voor al het geleden corona-leed. En voor het feit dat er geen Glühwein in het vat zat.

Voor de afwezige koorleden werden de kerstattenties thuisbezorgd.

En iedereen kon in de kerstvakantie lang genieten van de extra dikke Kerstresonans. Of zijn hoofd breken over de cryptofilippine die Onno ons had voorgeschoteld.

De Kerst- en Nieuwjaarsrede van onze voorzitter was niet live, noch online, maar wel integraal te vinden in deze Resonans.

Bestuurszaken

◆ **Bestuursvergaderingen**

Het aantal bestuursvergaderingen en vooral telefoontjes, mails en appjes was omgekeerd evenredig aan het aantal koorrepetities. *Helaas hebben in de loop van het jaar twee leden het bestuur verlaten om uiteenlopende redenen.*

In totaal werd er achtmaal vergaderd via ZOOM, m.n. in de eerste helft van het jaar. Drie keer konden we een vergadering houden bij één der bestuursleden of in het Praethuys.

Op de agenda stond stevast :

- Financiën & contracten : wat betekent het voor ED als concerten geannuleerd worden? Een heikel punt in corona-tijd.
- Wat doen we met de contributie, de vergoeding aan dirigent, begeleider, zangpedagoge? En de repetitieruimte?
 - In totaal werd 4 maal de helft van de contributie gerestitueerd, door o.a. Paashaas en Sinterklaas.
 - Een 16-tal leden maakte gebruik van het aangepaste coronalidmaatschap. Zij zagen tijdelijk af van deelname aan de repetities en betaalden een kwart van de contributie.
 - De vergoeding aan Leo en Nathalie werd gedeeltelijk doorbetaald.
 - Ook de huur van het Praethuys liep in principe door. Het laatste kwartaal werd ons kwijtgescholden. Daar stond tegenover dat er extra huur betaald diende te worden voor het gebruik van Dorpskerk, Kruispunt en Bondsgebouw.
- Wat brengt de Overheid, het RIVM, het Koornetwerk aan nieuwe maatregelen?

Déze vraag stond echter altijd centraal :

- Hoe Exultate Deo veilig door corona te loodsen?
 - Hoe kunnen we de repetities vorm geven of vervangen?
 - Hoe kunnen we recht doen aan die leden die zich de repetities moeten ontszeggen?
 - En vooral : hoe houden we de moed erin en het koor bij elkaar?!

◆ **Jaarvergadering**

Ook dit jaar werd de Algemene Ledenvergadering grotendeels afgewikkeld via de mail, volgens de procedure die was geadviseerd door de KCZB en bekrachtigd door de Tijdelijke wet COVID-19.

Op 23 februari werden de leden hierover gepeild. Op het voorstel van het bestuur om weer digitaal te vergaderen kwamen 71 reacties binnen; alle respondenten stemden unaniem vóór. De vergaderstukken werden op 23 maart digitaal toegestuurd.

T/m 31 maart kregen de leden gelegenheid om te reageren.

Alle reacties, ook die van het bestuur, werden vervolgens gebundeld en op 6 april teruggekoppeld naar de leden.

Op verzoek van een 3-tal leden werd het geheel afgesloten met een ZOOM-sessie, waaraan naast het bestuur 31 koorleden deelnamen.

◆ **Meerkoren vergaderingen**

Ook met de besturen van Wassenaar Vocaliter en de twee andere koren van Leo (Westlandse COV Excelsior en het Kamerkoor Maassluis) was intensief overleg.

◆ **Overige zaken**

- Het bestuur onderhield veelvuldig contact met de Cultuurfabriek van Voorschoten, met Guido Marchena die zich bezighoudt met de Cultuurnota van Voorschoten en met Bas van Benschop die vanuit het CDA een werkgroep over het verenigingsleven in Voorschoten had opgezet.
- En heel veel tijd moest het bestuur steken in zaken als UBO (Ultimate Beneficial Owners) en WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die ons dwingt tot het herschrijven van onze statuten.
- De nieuwe statuten zijn herschreven door het bestuur en moeten door de ALV goedgekeurd worden en vervolgens bekrachtigd door de notaris.

◆ **Concertprogrammering**

Het ontbreekt Exultate Deo niet aan plannen. Er staan prachtige concerten op de rol. Helaas moesten de concerten die voor 2021 op het programma stonden geannuleerd worden. Voordeel is wel dat we die dus nog tegoed hebben. 2022 belooft een topjaar te worden met twee hoogtepunten:

De Matthäus Passion in het voorjaar, en het JubiLeo concert in het najaar. Het Noorse concert (met Gjeilo en Arnesen) en het Franse concert (Fauré en Duruflé) bewaren we voor 2023.

◆ **Koorreis en/of koorweekend**

Door corona waren we ook verschoond van het organiseren van een koorreis of koorweekend. Ook die houden we dus tegoed.

Deo volente is 2022 een uitgelezen gelegenheid om iets moois te organiseren. Dan viert Exultate Deo immers haar 140^e verjaardag.

◆ **Tot slot :**

2021 was weer een bijzonder jaar voor Exultate Deo.

Corona daagde ons uit om te improviseren en dwong ons regelmatig om pas op de plaats te maken.

We hebben geprobeerd er het beste van te maken.

Gelukkig mogen we ons nog steeds verheugen in een hele schare aan trouwe en enthousiaste koorleden. En op een fantastische dirigent, fijne begeleider en super zangpedagoge.

Genoeg redenen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.